

Deze keer in de Nieuwsbrief:

- * Voorwoord
- * Omzien naar elkaar
- * Uitjes en Bijeenkomsten
- * Van de bestuurstafel
- * Websitebeheerder
- * Van de ledenadministratie
- * Van de penningmeester

Voorwoord

WAT EEN ERVARING!

Het is nu vrijdag, 17 juni, half 4, de laatste middag van een vakantie met mensen met dementie en hun mantelzorgers in Ermelo. Deze vakantie is georganiseerd vanuit het Vakantiebureau, dat is verbonden met de PKN. Het is de derde keer, dat ik zo'n vakantie meemaak, de eerste twee keer als assistent van de coördinator restaurant en nu voor het eerst als pastor, wat een ervaring.

Afgelopen zaterdagmorgen zijn de 15 vrijwilligers aangekomen en

zaterdagmiddag de 30 gasten, dat was wennen de eerste dagen voor best veel mensen met dementie, een nieuwe omgeving en nieuwe mensen.

Zondagmorgen een viering geleid, uitgaande van de christelijke identiteit van het Vakantiebureau, maar met ruimte voor anders- en niet-gelovigen.

De meeste indruk heeft gemaakt het gesprek maandagmorgen met enkel de mantelzorgers. Met verdriet, maar ook vreugde hun verhalen gehoord waaruit vooral liefde sprak.

Liefde voor hun man, vrouw of moeder, er waren een zoon en een dochter bij, beiden met hun moeder.

Geen verhalen in de zin van: waarom is dit mij, waarom is dit ons overkomen?

Maar juist sprekend vanuit hun houvast om het vol te houden om mantelzorger te zijn. Voor velen is dat het christelijk geloof, voor anderen niet, maar er werd

een enkele keer uitgesproken, dat het hebben en belijden van geloof jaloers kan maken. Ervaren wijzelf het houvast, dat het geloof wil bieden? Uit de gesprekken de hele week door sprak men van geloof, hoop, maar bovenal liefde.

Straks leid ik een vesper, afsluiting van een week, die in het teken heeft gestaan van Op adem komen, terwijl de vesper als titel heeft Op adem gekomen?

We logeren deze week niet in het hoofdgebouw, maar in een bungalow ernaast, al snel omgedoopt tot de “pastore”.

Vanuit de “pastorie” samengevat: wat een ervaring!

Een goede zomerperiode gewenst.

Mr Arie Slob

Voorzitter

Omzien naar elkaar

Jarig in de maand Juli

01 juli 85 jaar, dhr. J. Dukel, Parallelweg 118, 3371 GE Hardinxveld-Giessendam.

02 juli 77 jaar, dhr. L. Post, Bovenkerkseweg 51, 3381 KA Giessenburg.

08 juli 75 jaar, mevr. L.M. de Gans-van Steenis, De zes Molens 24,
4223 SC Hoornaar.

11 juli 87 jaar, dhr. D.C. van Dijk, Prins Bernhardlaan 4, 3381 AV Giessenburg.

13 juli 82 jaar, mevr. N. de Kuiper-Muilwijk, Doetseweg 73, 3381 KE Giessenburg.

18 juli 92 jaar, dhr. G. W. Meijer, Mollenburgseweg 19 app. 40,
4205 HA Gorinchem.

24 juli 80 jaar, mevr. H.J. van de Koppel, Prins Bernhardlaan 2, 3381 AV
Giessenburg.

24 juli 78 jaar, mevr. N.C. de Waard-Klop, Binnendamseweg 46,
3381 GC Giessenburg.

26 juli 75 jaar, mevr. A. den Toom-Slob, De zes Molens 90, 4223 SC Hoornaar.

26 juli 76 jaar, dhr. K.B. Bervoets, De Schans 57, 4223 NV Hoornaar.

27 juli 76 jaar, dhr. H. Damsteeg, Dorpsweg 121, 4223 NH Hoornaar.

18 juli 88 jaar, mevr. J.W.P. de Vries-Brouwer, Dorpsweg 60,
4223 ND Hoornaar.

29 juli 80 jaar, mevr. E.G. Kraijo-Nieuwenhoff, Apollostraat 13, 3371 XB
Hardinxveld-Giessendam.

29 juli 83 jaar, mevr. M. Aantjes-Stolk, Wetering 38, 3381 DL Giessenburg.

Jarig in de maand augustus

03 aug. 76 jaar, mevr. M.C.A. Gorree-de Gans, Juliana van Stolberglaan 51, 3381 AN Giessenburg.

03 aug. 83 jaar, mevr. C Voorsluijs-Bos, Dorpstraat 58A, 3381 AG Giessenburg.

05 aug. 77 jaar, mevr. J.N. de Haan-Kroon, Binnendamseweg 78, 3381 GD Giessenburg.

12 aug. 90 jaar, dhr. A.E.Harrewijn, Doetseweg 16 A, 3381 KG Giessenburg.

12 aug. 77 jaar, mevr. J.de Bruijn-Post, van Hardenbroekstraat 1, 3381 CB Giessenburg.

14 aug. 77 jaar, dhr. G. Slob, De Schans 92, 4223 NW Hoornaar.

18 aug. 96 jaar, dhr. T.L. Arentze, Bovenkerkseweg 44 B, 3381 KB Giessenburg.

18 aug. 88 jaar, mevr. W.K. Slob-Altling, Dorpsweg 61, 4223 ND Hoornaar.

18 aug. 79 jaar, mevr. C. Broere-Vink, Muisbroekseweg 3, 3381 KM Giessenburg.

21 aug. 91 jaar, mevr. G. Bikker-Bos, Grotewaard 29, 4225 PB Noordeloos.

23 aug. 83 jaar, mevr. H.G. Voorwinden-Steltonrijch, Noordzijde 86, 4225 PK Noordeloos.

26 aug. 76 jaar, mevr. G. Verstaten-Verhey, 't Hoog 1, 4221 LM Hoogblokland.

We wensen ieder die hierboven zijn genoemd een fijne dag toe en Gods zegen voor het komende jaar.

Zieken

Mevrouw Corry Schopenhouwer- van Dijk, J.A. van Vurenstraat 26, 4225 RK Noordeloos, zal een operatie moeten ondergaan om een tumor weg te nemen. Omdat er geen uitzaaiingen zijn, lijkt een nabehandeling niet nodig te zijn.

De heer Joop van der Sande, van Wenastraat 337, 3381 KB Giessenburg, werd opgenomen in het ziekenhuis. In eerste instantie dachten ze aan een herseninfarct, maar het bleek een hersentumor te zijn. Over eventuele behandeling is op dit moment nog niets bekend.

De knieoperatie van Arie Slob, die stond gepland voor 20-06 is onverwacht niet doorgegaan en uitgesteld tot waarschijnlijk de eerste week van december.

We leven mee met allen zieken die thuis of elders verpleegd worden.
In ziekte en gezondheid, mogen we weten dat God ons beschermen wil.

Overleden.

Op zaterdag 4 juni overleed in de leeftijd van 82 jaar mevrouw Jannie de Groot-Korenaar, A.M.A. van Langeraadweg 7a, 3381 L.B. Giessenburg.

Boven de rouwkaart stond: Johannes 14: 2-3:

In het huis van mijn Vader zijn veel woningen: als dat niet zo was zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.

Gedicht

In ziekte

Hemelse Vader, toen ik gezond was
vergat ik dikwijls te danken voor mijn gezondheid,
nu ik ziek ben, bid ik elke dag om genezing.

Toen ik gezond was, had ik duizend wensen,
nu ik ziek ben, heb ik maar een wens:
beter worden.

Toen ik gezond was bad ik dikwijls:
Neem mijn hand in uw hand,
Heer, houd mij vast!

Maar ondertussen, mijn andere hand
hield ik graag vrij...

Nu ik ziek ben, bid ik, lieve Vader,
neem mijn beide handen en leid mij,
neem mijn angst en mijn verdriet en troost mij.

Neem mijn schuld en schenk mij vergeving
draag mij, grote Herder der schapen,
en red mij.

Omzien naar elkaar

Weet u in uw omgeving zieken geeft hen door.

Zijn er jubilarissen laat het ons weten.

Piet en Tera Donk, Neerpolderseweg 72b ho. 47, 3381 JT Giessenburg.

Mail: pietentera@hotmail.com. Telf.0184-652670.



Uitjes en Bijeenkomsten

Beste mensen

Alweer de laatste nieuwsbrief van het seizoen 2021 – 2022. Wat gaat de tijd toch snel. Er volgt nu een vakantieperiode die voor menigeen spannend is. Als we een vliegvakantie hebben geboekt, is er de vraag: vertrekt het vliegtuig wel? En als we met de auto gaan, komen we dan niet dik in de file te staan? Wat moeten we ervoor over hebben om er even uit te gaan? We komen bijna vermoeder terug dan toen we gegaan zijn.

Maar thuisblijven is ook al wat. Zelf heb ik er geen moeite mee, heb een heerlijke tuin tot mijn beschikking, en een fiets die me naar de mooie plekjes in de Alblasserwaard brengt. Zo komen we ook nog aan de dagelijkse beweging toe. En het is ook nog eens goed voor de klimaatcrisis.

Maar niet iedereen denkt er zo over, en men wil toch wat van de wereld zien. Dan wens ik u veel succes toe, en hoop dat u toch een voorspoedige reis mag hebben. We leven in een heel onzekere tijd, we kunnen plannen maken, in de hoop dat die door kunnen gaan.

Zo ook de dagtocht, de plannen zijn er wel, maar er is nog steeds geen eindresultaat. Personeelstekorten, de coronagevolgen, men weet niet of het in het najaar de kop weer op steekt. Er zit totaal geen schot in het maken van afspraken. Had u graag een dag uit willen aanbieden, maar ik kan het niet doen

zolang ik het niet zwart op wit heb staan. Mocht er binnenkort toch groen licht komen, dan brengen de bezorgers van de nieuwsbrief u een losse brief hierover. We hopen op uw begrip hiervoor, ik doe mijn best, meer kan ik niet doen!

Programma voor het nieuwe seizoen.

26-09: GGD-ZH zuid, met het onderwerp, Wij zijn zelf het medicijn in Hoornaar.

31-10: Joke van der Meij, met het thema Psalm 23 in Giessenburg.

28-11: Jannie van Rijn, met het onderwerp Corrie ten Boom in Noordeloos.

19-12: Kerstviering met een broodmaaltijd in Giessenburg

Dit is voorlopig wat bekend is, om het hele seizoen van tevoren vast te leggen, is te onzeker en brengt veel werk met zich mee. De afgelopen jaren is eerst alles afgesproken, en later weer afgezegd. We hopen dat het nieuwe seizoen door kan gaan, het worden prachtige middagen, waar ik hoopvol naar uit kijk.

Vrouwenuitje

In de vorige nieuwsbrief heb ik de vraag gesteld of er belangstelling voor was om met een groepje vrouwen een sieraad te gaan maken.

Er is helemaal niemand die zich aangemeld hebt, mocht u toch nog belangstelling hiervoor hebben, laat het mij dan weten.

Hartelijke groet van Coby

Van de bestuurstafel

De laatste Nieuwsbrief die u krijgt voor de zomerperiode is meestal een soort afscheid.

We gaan een aantal weken een soort zomerslaap houden lijkt het.

De vakantieperiode is voor menigeen een rustige tijd. Familieleden zijn of gaan met vakantie en soms dient zich onverwacht bezoek aan van mensen die toevallig in de buurt zijn vanwege hun vakantie. Dat kan leuk en verrassend zijn. Gaat uzelf ook even weg of wordt dat te moeilijk?

Met het ouder worden gaan veel mensen er tegenop zien om er even tussen uit te gaan. De hele rompslomp van koffers pakken, koelkast leegeten, het huis

netjes achterlaten etc., geeft drukte vooraf. En wie maakt de brievenbus leeg? Wie zorgt er voor de kamerplanten, de poes of de goudvis en niet te vergeten de tuin, indien aanwezig?

En hoe moet het met de parkiet, de hond of de kippen? Over alles moet nagedacht worden, Je wordt al moe voor je goed en wel weg bent.

Herkent u dit? Toch is het goed om, als u kunt, er op uit te gaan.

Een andere omgeving en andere mensen ontmoeten kan wonderen doen.

Bovendien is het heel prettig om daarna weer in je eigen bed te kunnen slapen is mijn ervaring.

Van harte hoop ik dat u de zomer goed door kunt komen. Uit of thuis.....

We hopen op een weerzien!

Met een vr. groet,

Meta de Groot-Nagel, secr.



Van de ledenadministratie

De ledenadministratie heeft deze maand geen mededelingen.

Vr. groet Arie de Jong.

Van de penningmeester

De koffiocollecte op 30 mei heeft € 110,75 opgebracht, allemaal bedankt.

Met groeten van Wim van der Ham

Website en Facebook van de PCOB

Website PCOB-Giessenlanden:

<https://pcob-giessenlanden.com/>

Facebook PCOB.Giessenlanden:

<https://www.facebook.com/pcob.giessenlanden>

Hartelijke groeten, Arie van Noordennen

Voorzitter:

Mr. Arie Slob

Tel. 06-51173181

Email: mrarieslob@hetnet.nl

Secretaris:

Meta de Groot-Nagel

Tel. (0184) 769032

Email: mdegrootnagel@gmail.com

Penningmeester:

Wim van der Ham

tel. (0183) 582521, Bankrek. Nr.

NL07 RABO 0130 7175 17

t.n.v. PCOB Afd. Giessenlanden

Email: wvdham@hotmail.nl

Leden administratie:

Arie de Jong

Tel. (0184) 634824,

Email: jong.terlouw@hetnet.nl

Vaste contactpersoon voor het
plaatsen van berichten en foto's op
de website:

<https://www.pcob-giessenlanden.com/>

en Facebook: [pcob.giessenlanden](https://www.facebook.com/pcob.giessenlanden)

Leden:

Piet en Tera Donk-Davelaar

tel. (0184) 652670,

Email: pietentera@hotmail.com

Coby en Wout Kwakernaak

Tel. (0184) 652414, email:

woutencobykwakernaak@gmail.com

Redactie Nieuwsbrief:

Arie van Noordennen

Tel 06-15480752

Email: a.v.noordennen@gmail.com